

B U P L



**BORNHOLM**

## NYT FRA KONTORET

Fredag den 14. december 2018

---

Dennes uges Nyt fra kontoret har nogle andre skrevet, men jeg synes det var værd at læse for Jer også.

Jeg har også medsendt kontorets åbningstider i jul & nytår.

### **Debat: Vi skal stå sammen for at bruge ytringsfriheden**

(Arbejderen 14. december 2018. Fra en række *pædagoger* fra hele landet)

Hvordan skal offentligheden forstå, at det står sløjt til med *normeringerne* og de ansattes vilkår i vores *institutioner*, hvis *pædagogerne* ikke tør ytre sig offentligt herom?

Ytringsfriheden blandt *pædagoger*, sygeplejersker og sosu'er er presset. Vores ekspertviden som *pædagoger* skal bruges til at udvikle det pædagogiske *dagtilbud* og er nødvendig for at sikre kvalitet, så *børnene* har de bedste udviklingsmuligheder.

Men alt for mange *pædagoger* tør ikke ytre sig kritisk om deres hverdag af frygt for repressalier og afskedigelse. Det går i sidste ende ud over *børnenes* udvikling og trivsel.

Flere *pædagoger* har ytret sig offentligt om deres *institutions* aktuelle *normeringsforhold*.

Nogle ledere mener, at det er illoyal opførsel at stille sig kritisk overfor *normeringen* i *institutionen* til andre udefra.

Nogle *pædagoger* oplever forældreklager efter at have kritiseret *normeringerne* i landets *institutioner* offentligt, fordi forældrene ikke brød sig om, at *institutionen* var eksempel på dette.

### *Forældrene klager*

De er for eksempel blevet bedt om at holde *institutionen* udenfor, hvis de ville udtale sig kritisk om *daginstitutioners* forhold.

Det er to eksempler ud af mange. Mange *pædagoger* står med følelsen af at få mundkurv på i forhold til at ytre sig kritisk om vilkårene i *institutioner*, enten fordi ledelsen er bange for at få problemer med forvaltningen eller af frygt for et dårligt ry blandt forældre.

Undersøgelser viser, at de fleste danskere mener, at de offentligt ansatte er dygtige til at udføre deres arbejde. Men forklaringen på denne gængse opfattelse er, at alt for mange mangler modet til at ytre sig om dårlige arbejdsvilkår og -forhold.

### *et demokratisk dilemma*

Hvordan skal offentligheden forstå, hvilke dårlige vilkår *børn* og *pædagoger* er underlagt til hverdag, hvis ingen tør sige det højt? Og hvordan skal vi give et realistisk billede af virkeligheden, hvis vi konstant bliver styret i, hvad vi må udtale os om? Vi oplever, at forældre, ledere og forvaltning ofte prøver at forhindre *pædagogers* kritiske og faglige ytringer, når de i stedet burde hilse dem velkomne, så vi sammen kan rette kritikken mod de ansvarlige politikere, som sætter rammen for os alle og vores *børn*.

Vi er dem, som kender *børnenes* forhold bedst, da vi er dem, som tilbringer tiden med dem i *daginstitution*. Vi *pædagoger* skal alle stå sammen i faglig solidaritet og ytre os om de dårlige vilkår, som truer *børnenes* og samfundets udvikling. Når vi står skulder ved skulder, råber vi højere, når vi skal råbe ledere, forvaltning, forældre og ikke mindst politikere op for at sikre *børnene* de bedste udviklingsmuligheder.

Skribenter: Malene Seest Holmqvist (København), Mette Gylling Dørup (Nyborg), Pernille Ella Sørensen (Halsnæs), Kasper Keinicke (Svendborg), Hanne Nielsen (København NV), Majken Hall Høst (Frederiksberg), Jakob Larsen (Viby J), Kim Simonsen (Frederiksberg), Maria Giordano Bjørklund (Ballerup), Jeanette Kæseler Hoffmann (Herning), Louise Kræmer Jessen (Nyborg), Sara McCaffrey (Vejen), Lisbet Bro Clausen (Kerteminde), Dorte Lene Mørch (Aarhus), Louise Bjerg Pedersen (København), Niels-Peter Henriksen (Aarhus), Anja Overgaard Bæk (Roskilde).

God weekend.

Rie